

▶ De expert

Maxine Hoopman is samen met haar vader Wim de drijvende kracht achter HIP Studio. Als interieurarchitect en conceptmaker wil ze haar klanten uitdagen, verwarran en verrassen.

Tekst Jens Hollerhoek



Wat is de grootste trend binnen de interieurarchitectuur?

"Het ambacht keert terug. Kwalitatief hoogwaardige producten zijn weer helemaal in. Je moet kunnen zien dat er met aandacht en vakmanschap aan is gewerkt. Denk aan marmeren en houten vloeren en handgemaakte gordijnen. Producten die gemaakt zijn om jaren mee te gaan."

Marmeren vloeren. Is dat niet wat oubollig?

"Nee hoor, veel mensen zijn op zoek naar gezelligheid. Naar de sfeer van klassieke hotels, zoals het Ritz. Daarom gebruiken we vaak materialen die een huiselijke sfeer oproepen. Dus geen eco-chic of quasi-vintage meubelen, maar klassieke items en materialen. En zelfs behang, mits met een bijzonder motief, is weer helemaal terug."

Traditioneel dus, maar is dat niet saai?

"Daar komt het aan op wat we het liefst doen; het verrassen of – zoals wij het noemen – verwarran van onze opdrachtgevers. Voor Nacarat, het nieuwe restaurant van Ron Blaauw in het Amsterdamse warenhuis Hudson's Bay, bedachten we een marmeren vloer met visgraatmotief in negen kleuren. Heel anders dan wat men gewend is. En de wanden zijn bekleed met behang van kokosnootschillen."

Jullie verzorgen vaak het interieur van restaurants en hotels. Waar slaap je zelf graag?

"The London Edition is favoriet. Dit Londense boetiehotel in een oud gebouw is helemaal in oude glorie hersteld. Het interieur is klassiek, maar met ruimte voor

‘Als wij een huis inrichten proberen we de ziel van de bewoners erin te leggen’

moderne materialen en interessante designvondsten. In het restaurant ben je bijvoorbeeld omringd door schilderijen in verschillende lijsten. Wat vooral opvalt is de ingetogenheid, het interieur is niet te bedacht. Door de ruimtes niet te vol te zetten en verregaand te stileren blijft er aandacht voor de originele architectuur. Het hotel voelt daardoor heel huiselijk aan."

Wat inspireert jullie?

"Van stijlen kopiëren zijn wij niet. De meeste inspiratie vinden we door te reizen en te praten met mensen op straat. Door om ons heen te kijken. Zelfs uit televisieseries zoals Suits halen we inspiratie. Inspiratie doen we ook op bij de klant. Als wij een huis inrichten proberen we de ziel van de bewoners erin te leggen. Alsof zij het bedacht hebben. We dringen niet teveel onze stijl op, maar gaan het liefst aan het werk met items die in huis staan. Daarmee maken we nieuwe combinaties. Het moet vooral authentiek aanvoelen."

hipstudio.nl <